



Nieuwsbrief Oud Limburgse Schuttersfederatie



In de nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie brengen wij u de nieuwsfeiten rondom het schutters- en gildewezen. Dit is de editie van jaargang 2020 en de editie van december 2020. Wij wensen U veel leesplezier en wijsheid toe.

Het woord van onze Federatiepresident



Foto: Rob Schouwenberg

Het schutterswezen heeft eeuwigheidswaarde

Eigenlijk hadden we nu terug moeten kijken naar een ledenvergadering waarin we de plannen voor het Oud Limburgs Schuttersfeest 2021 hadden gehoord van schutterij..... (Tsjja, welke zou Oud Limburgs Schuttersfeest Meijel 2020 gewonnen hebben?).

Maar niks van dit alles. Geen ledenvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie met 200 afgevaardigden én geen Oud Limburgs Schuttersfeest.

2020 is in de lange schuttershistorie in beide Limburgen een zeer bijzonder jaar. Door Covid-19 is bijna geen enkele activiteit doorgegaan. Het hart van het schuttersleven, het samen komen, het samen zijn, het plezier maken, de wedstrijden, het schieten, het zichtbaar onderdeel van de samenleving zijn, dat hart heeft een jaar lang amper kunnen kloppen.

Op de dag dat ik dit stuk schrijf, 11 november; St. Maarten, is nog alles ongewis voor het nieuwe (schutters) jaar.

De wil om aan de slag te gaan met evenementen strijdt met de onzekerheid of ze wel door kunnen gaan. Het zijn moeilijke keuzes. Er zijn mensen gestorven, ook binnen onze verenigingen, aan Covid. Er is verdriet. En we willen weer verder. Onze tradities levend houden.

In die tweestrijd moeten we, in onze gilden, broederschappen én schutterijen hoop houden. Die hoop kunnen we putten uit onze honderden jaar oude geschiedenis. In beide Limburgen hebben schutters al zoveel tegenslagen in de vorm van oorlogen en ziektes overwonnen. De hoop zou je ook kunnen putten uit de vele verhalen en alle heiligen waar onze schutterijen naar vernoemd zijn, bijvoorbeeld het verhaal van St. Martinus, die een onoverwinnelijk zwaard had, wat hij achter liet om de draak (Covid?) mee te verslaan. Hoop kun je ook halen uit de uitrol van snel testen en uit de snelle ontwikkeling van vaccins. Maar de echte hoop put ik uit de kracht die ik altijd zie in de schutterswereld zelf. De kracht van het sámen zijn. De kracht, om ook in tegenspoed, weer op te veren. Om de gemeenschap te dienen.

De wetenschap dat deze hoop altijd weer heeft gewonnen en dat nu óók weer zal doen moet ons sterk houden. Voor de gemeenschap, voor de vereniging, voor de toekomst én voor outer, heerd en troon. Een zo mooi mogelijke Kerst én jaarwisseling toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Ger Koopmans - President Oud Limburgse Schuttersfederatie

Het woord van onze Vice-federatiepresident



***Hou moed,
laat elkaar
niet los.***

Foto: Rob Schouwenberg

Schuttersvrienden en -vriendinnen,

We kunnen elkaar de komende weken fysiek niet zien. Daarom moeten we alle andere contactvormen gebruiken om na te gaan hoe het met onze naasten en schuttersvrienden gaat. Het antwoord op de vraag "hoe gaat het ermee?" moeten we echt goed beluisteren, vooral naar het soms verdoken antwoord.

Wie had ooit kunnen denken dat een virus ons als mens, als gezin, als vereniging zo sterk zou gaan beperken in onze sociale contacten? Mensen samen brengen, zoals we als schuttersverenigingen maar al te graag doen, kunnen we voorlopig nog niet. Vandaag beseffen we heel sterk wat ons verenigingsleven voor ons allen betekent, hoe belangrijk al die contacten voor ieder van ons zijn.

We hebben heel veel activiteiten moeten afblazen. Ik hoop dat we in de vrijgekomen tijd inspiratie hebben opgedaan om in 2021 weer voluit te kunnen doen waarin we zo goed zijn: schutters, mensen in de dorpen samen brengen. Het moet onze ambitie zijn om iedereen er terug bij te hebben. Haal al je creativiteit boven om contact te onderhouden met de schuttersvrienden van je vereniging. Geef op die manier aan elkaar weer perspectief voor de komende werking. Beste schuttersvrienden, we zij er voor elkaar en we laten niemand los!

Hartelijke schuttersgroeten,

Hubert Brouns - *Vice-federatiepresident*

God houdt geen afstand



Wat hebben we de schuttersfeesten dit jaar gemist! Geen 'ouwe Limburger' en in veel plaatsen ook geen koningsvogelschieten. Zelfs de viering de patroonsfeesten kon bijna nergens doorgang vinden. Een 'bölke' schiet je af, maar er is nog geen buks uitgevonden die een virus weet te raken.

Kerstmis zal dit jaar ook anders worden dan we gewend zijn. Het is zelfs nog maar de vraag of en op welke wijze komend jaar de schutterstradities kunnen worden voortgezet.

Dat is niet leuk, maar tegelijkertijd weten we ook allemaal dat het nu eenmaal niet anders kan. Het is verstandig om afstand te houden om dat vervelende virus zo snel mogelijk de wereld uit te kunnen werken.

Misschien nog wel erger dan het niet doorgaan van een schuttersfeest is dat het door corona ook moeilijk geworden is om contact met medeschutters te onderhouden. Van veel kanten hoor ik dat juist het afstand houden, andere mensen niet echt kunnen ontmoeten, het alleen zijn, de meest ingrijpende maatregel is. Vooral voor degenen die toch al vaker alleen waren en nu helemaal in een isolement dreigen te raken.

Met die ervaringen in ons achterhoofd is het goed om even terug te denken aan het eerste Kerstfeest: Jezus werd geboren in een stal, omdat hij niet welkom was in de herberg. En die herders? Dat waren ruwe kerels, met wie de meeste mensen in die tijd liever geen contact hadden, laat staan dat ze geknuffeld werden. Social distancing is dus helemaal niet zo nieuw. Het was er al vanaf de eerste dag. Maar we mogen ons goed realiseren dat juist in die afzondering Gods Zoon werd geboren. In een wereld die Hem op afstand hield, werd God mens met de mensen. Op wat eenvoudige herders en excentrieke wetenschappers na, zocht niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen toe.

Kerstmis 2020 zal anders zijn dan we gewend waren, maar waar we ons ook bevinden en hoe de omstandigheden ook zullen zijn: met Kerstmis mogen we vieren dat God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is en juist op moeilijke momenten ons heel nabij wil zijn. Hij wil elk jaar opnieuw in ons hart geboren worden. Ook in 2020. Daarom wens ik u ondank alle maatregelen die er gelden toch van ganser hart een Zalig Kerstfeest toe.

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond

Concentratie om het doel te raken



Als je doel wil raken als schutter, dan is concentratie van groot belang om dit te bewerkstelligen. Het begint met een goede voorbereiding. Uitgeslapen en fit verschijnen onder de schietboom. Zorgen dat al je materiaal gecontroleerd en ook in topconditie is. De juiste houding aannemen onder de boom. Oriënteren op je doel hoog aan de hemel en rekening houden met de weersomstandigheden. Op dat moment is het doel helder. De wereld om je heen verdwijnt in een roes van opkomende concentratie. Nu is het enkel nog jij en het bōlleke. Pas als het applaus en gejuich als een warme deken over je heen valt, dan heb je het doel bereikt.

Bovenstaand ritueel om het zomaar even te noemen, is elke schutter bekend. Iedereen heeft zijn eigen routines en wijzen van voorbereiden en doeltreffen. Maar de grote gemene deler is de concentratie. En daarmee trek ik ook meteen het vergelijk met de wereld nu.

Het is een roerige tijd waarin we als samenleving al langere tijd zoekende zijn naar ons doel. Het is een gek jaar waarin we meer dan ooit smachten naar dat puntje aan de horizon dat ons hoop brengt. 't Bōlleke, det as 't vult, de coronaperiode achter ōs lot. Dat vraagt veel van ons allemaal. Eenzaamheid is een onderwerp dat sluimert op tal van plaatsen binnen en buiten onze mooie Provincie. Er zijn tal van initiatieven door maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven om mensen een hart onder riem te steken of een helpende hand te bieden om meer zelf- en samenredzaam te zijn. Het vraagt het brengen van offers om de kwetsbare groepen in ons midden te beschermen. Geen bondsfeesten. Gezellige avonden onder de schietboom of een Oud Limburgs Schuttersfeest. Dat raakt ons allemaal. Want we zijn liefhebbers van de cultuur die het schutterswezen heet.

Dat vraagt ook om concentratie. Om moed op te brengen om jezelf en ook anderen op een positieve manier vooruit te laten kijken naar het bōlleke. Een helpende hand te bieden en ons voor te bereiden dat we na deze periode van ellende elkaar terug gaan vinden op de schutterswei. Mogen we dromen van schietwedstrijden en optochten? Ik geloof van wel. Ik hoop van wel. En concentreer me hier ook op. Door afstand te houden, maatregelen te volgen en vooral positief gezond te blijven op weg naar een nieuw seizoen het komend jaar. Concentratie om corona te overwinnen en het feestgedruis te laten beginnen.

Robert Housmans
Gedeputeerde Sociale Agenda, Zorg, Veiligheid en Schutterijwezen
Provincie Limburg

Het woord van onze Europese schutterskoning



Lieve vrienden,

Een kerstgroet schrijven voor de nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie werd gevraagd en ik heb er lang over moeten nadenken.

2020 is een jaar wat nog lang in ons geheugen gegrift zal blijven staan. Een jaar waarin afstand houden en sociaal isolement de termen knuffelen en gezellig samenzijn zou vervangen. Hoe meer we verlangden naar een samenzijn, hoe strenger de regels werden. Het sociale leven stond op hold. Winkels moesten dicht, bedrijven sloten, samenkomen was verboden kortom onze economie werd zwaar geraakt. Erger nog, vele schuttersvrienden en -vriendinnen zijn ten prooi gevallen aan het Coronabeest. Vele werden ziek, enkelen zijn ons ontvallen....

Ten tijde van het schrijven van deze brief zag het er niet naar uit dat we een gemeenzame kerst zouden kunnen gaan vieren. Het zal een kerst worden zonder uitgebreid diner voor velen, zonder grote familie ontvangsten, zonder..... maar wel met onszelf en onze echte naasten. Het is een fijn gevoel dat je deze dagen kunt overbrengen met je echtgenoot/echtgenote waarop je vertrouwd, die je liefhebt, waar je nu echt de tijd voor hebt. De laatste jaren waren de kerstdagen dagen van rennen en vliegen om alles geregeld te krijgen, alle bezoeken gedaan te krijgen. Nu zijn het dagen van bezinning. Dagen voor jezelf en je liefste. Dagen van rust. Denk echter ook dat dit niet overal geldt. Er zijn velen die in een isolement zitten, mensen die het hele jaar al bijna niemand hebben gezien. Zijn er in jou Gilde ook mensen waarvan je denkt dat ze veel alleen zijn? Zou dit niet het juiste moment zijn om die mensen eens te bellen, even langs te gaan, te vragen hoe het gaat? Ook daarom zitten we in een schutterij of gilde, het sociale aspect voor ons allen. We weten altijd wel te benoemen hoe het met ons gaat maar hoe vergaat het de rest? Dat is vaak moeilijker terwijl je ze ook vaak benoemt met "ons". (ons Gilde, onze vereniging, etc.) De tijd van de geboorte van Christus komt eraan. De tijd van kerstklokjes, kerstbrood en gezellig samen onder een deken voor de televisie. Samen naar de kerstviering in de parochie. Samen bidden voor de verlosser. Ik denk dat er dit jaar veel gebeden zal worden voor een gezond en "normaal" 2021, ik weet dat ik dat ook ga doen. Maar wat het is dat is het. We zullen het ermee moeten doen. Er zelf een draai aan moeten geven en zorgen dat onze omgeving er ook mee kan leven. Denk dat dit de boodschap is voor de kerst van 2020, samen vieren op afstand.

Met samen bedoel ik al je bekenden, schuttersvrienden en -vriendinnen, die je al het hele jaar amper hebt gezien. Heb je ze al eens gevaagd hoe het met ze gaat? Dit soort zaken hoort helemaal bij kerstmis 2020, vieren op afstand, maar wel samen. Je kunt voelen dat je samen bent als je in een groep bekenden staat, maar je kunt ook een samen gevoel hebben als je contact hebt met anderen, per telefoon, brief etc. Laat deze kerst samen ook samen zijn voor allen.

Voor je gehele familie, je gehele schutterij. Met deze gedachte wensen wij u allen hele fijne gezamenlijke kerstdagen toe en alvast een gezond en gelukkig 2021. Dat we dan weer samen op straat onze liefde voor het Schutters- en Gildewezen mogen laten zien aan de gemeenschap.

Europakoningspaar 2018-2021 Leo en Irma Niessen

Een cadeautje voor alle schuttersvrienden- en vriendinnen



Alle schuttershuishoudens ontvangen een cadeautje vanuit de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Op deze manier willen wij jullie laten voelen dat wij jullie missen en niet kunnen wachten op de dag, waarop we wederom op de Belgische en Nederlands-Limburgse straten de schutterijen met vliegend vaandel en slaande trom zien marcheren: Houdt elkaar vast en blijf positief!

In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 november 2020 werden in de provincie Nederlands en Belgisch-Limburg bij alle schuttershuishoudens een editie van het Limburgs Schutterstijdschrift, via uw schuttersbond, bezorgd. In de editie ontvangt u het normale Limburgs Schutterstijdschrift aangevuld met een prachtige katern vanuit de Oud Limburgse Schuttersfederatie, waarin elke schuttersbond aan het woord komt. In dit tijdschrift vindt u ook een prijspuzzel terug en u kunt prachtige prijzen winnen, beschikbaar gesteld door Lindeboom Bierbrouwerij. Vanuit de Stichting Limburgs Schutterijmuseum krijgt u in een nader te bepalen periode (Afhankelijk van Corona) de gelegenheid om ons museum, op vertoon van uw federatiebewijs te gaan bezoeken: Een ideale manier om in ons schuttershuis te komen en daarna in het horecagedeelte na te genieten en één ding is zeker: Ook uw schutterij zult u daar kunnen terugvinden.



Onze Federatiepresident Ger Koopmans, vice-federatiepresident Hubert Brouns en de gespreksleider rondom de toekomstvisie 2025, Marc Breugelmans namen een videoboodschap op en wij nodigen iedereen uit om deze boodschap terug te luisteren via www.olsfederatie.com.

De Gruun van Méél zitten niet stil

Geen OLS in Meijel op 5 juli 2020. De teleurstelling was onvoorstelbaar groot. Want het OLS winnen en dat mogen organiseren is een grote eer. Dat wil iedere schutter. Dan heb je eindelijk het OLS gewonnen en dan komt corona. De leden van Schutterij St. Willibrordus waren diep geraakt en ook al was er geen OLS, de Gruun van Méél hebben niet stil gezeten.

“Veel van de activiteiten gaan met corona eenvoudigweg niet door. Wij proberen te kijken naar wat wel nog kan,” vertelt Anoesjka Koopmans, een van de bestuursleden. “Zo kunnen we bijvoorbeeld met Sinterklaas niet met jong en oud samenkomen op de geplande zondagochtend. Ook de roetveegpiet komt dit jaar dus niet naar ons clubgebouw. Maar de roetveegpiet komt wel bij onze jeugdige leden thuis aan de deur, zodat ze van piet hun cadeautje krijgen.”

Enkele leden van De Gruun van Méél aan het woord over activiteiten in coronatijd:



Paul Verhaeg van de activiteitencommissie

"Een pubquiz voor de verbinding"

"We mogen niet bij elkaar komen in ons clubgebouw. Daarom hebben we met onze activiteitencommissie een pubquiz georganiseerd voor onze leden. Om zo toch te zorgen voor verbinding. En dat is gelukt! Tussen de 50 en de 60 leden met aanhang deden mee aan de pubquiz. Ze kregen vooraf een verrassingsbox thuisbezorgd. Het was een super leuke avond samen."



Lilian van der Kruijs van het eerste zestal

"Juist nu heb je 'contact' met elkaar via facebook, via filmpjes"

"Wij wonnen het OLS met vier dames in ons zestal, waaronder twee jonge meiden. Dat was nieuw schutters elan én het heeft Meijel op de kaart gezet. Daarom is onze schutterij genomineerd voor de cultuurprijs van de gemeente Peel en Maas. Met het zestal en de buksmeester hebben we een filmpje gemaakt, om iedereen enthousiast te maken om op ons te stemmen. Juist nu heb je wel 'contact' met elkaar via facebook, via filmpjes, etc."



Loes van Heugten van de muziekcommissie

"We kijken vooruit met onze muzikanten"

"Na de zomerstop waren ons muziekkorps en onze percussiegroep gestart met repetities. We waren enthousiast. Helaas liggen nu (november) de repetities weer tijdelijk stil. We kijken ernaar uit om weer muziek te kunnen maken. Ook houden we nu een enquête onder onze muzikanten. Om te horen hoe zij denken. Zodat we straks samen een koers kunnen uitstippelen"

"Het past bij ons om aan de slag te gaan met nieuwe mogelijkheden," vertelt Anoesjka Koopmans. "Want het is onze visie om de schutterstraditie, die heel belangrijk voor ons is, te verbinden met vernieuwing. Daarbij luisteren we naar wat onze leden willen. Zo zijn we met ons muziekkorps na 5 jaar voorbereidingen in 2017 naar het WMC in Kerkrade gegaan en hebben we goud gewonnen. We hebben een percussiegroep opgezet. En we hebben natuurlijk het spraakmakende eerste zestal, met vier dames waaronder twee jonge meiden." "Onze aanpak om onze schutterstraditie te verbinden met vernieuwing, helpt ons ook nu in coronatijd om actief te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Zowel bij de iets grotere dingen, maar vooral ook bij de kleine dingen. Het is zeker niet altijd makkelijk, maar wel een aanrader voor elke vereniging."

Toekomstvisie Oud Limburgse Schuttersfederatie

Op zaterdag 12 september 2020 heeft er in Heel een oriënterende toekomstdiscussie plaatsgevonden met vertegenwoordigers vanuit alle schuttersbonden en het gilde. Het was een inspirerende bijeenkomst met grote betrokkenheid van de aanwezigen. Het is een eerste aanzet naar een passend vervolg binnen de schuttersbonden en het gilde en de schutterijen.

Tot nu

De weg naar 2025 lijkt met bijna 160 schutterijen, 10.000 leden, tien schuttersschuttersbonden een zevental actief betrokken stichtingen geplaveid. Maar de werkelijkheid en de snel veranderende maatschappij vragen om reflectie op de toekomst. Ook de bijzondere situatie die het COVID19-virus nu brengt, zet schutterijen aan het denken.

Op initiatief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie is een eerste interactieve brainstorm georganiseerd om eens van binnenuit te kijken waar de sterktes en zwaktes van het schutterswezen zitten en welke kansen en bedreigingen op schutterijen en (bonds)schuttersfeesten afkomen. Ook eerdere onderzoeken vanuit verschillende schuttersbonden geven een interessante doorkijk naar uiteenlopende thema's die aandacht (blijven) vragen binnen schutterijen en ten aanzien van organisatie en evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals:

- Ledenwerving, ledenontwikkeling, leeftijdsopbouw, jeugd, begeleiding van leden;
- Zichtbaarheid in het dorp, plaats in de gemeenschap, schuttersverbondenheid met de omgeving,
- Meerwaarde voor de omgeving;
- Attractiviteit van de schuttersfeesten, verbroedering en plezier;
- Bestuurskracht, actieve versus inactieve leden, de continuïteit van de schutterijen;
- Traditie versus vernieuwing, de presentatie en het uniform, de optocht, de (schiets)wedstrijden
- Verplichtingen en regels, milieumaatregelen;
- Samenwerking en het delen van kennis en ervaring;
- Toenemende concurrentie;
- Iedere vereniging, iedere bond kent vanuit de historie en traditie zijn eigen cultuur en eigenheid. Dat maakt het schutterswezen juist zo kleurrijk en uniek.;

Vervolgtraject

Het is aan de schuttersbonden en schutterijen om met elkaar in dialoog te gaan over de toekomst. De Oud Limburgse Schuttersfederatie zou schuttersbonden en schutterijen kunnen faciliteren in deze dialoog (ondersteuning in gespreksleiding, opzet en dergelijke).

Resultaat

- Elke bijeenkomst levert twee of meerdere actiepunten (ideeën) op die op verenigingsniveau en bondsniveau opvolging krijgen. De opgehaalde ideeën worden met alle schuttersbonden en schutterijen gedeeld.

Aanpak

- Organisatie van dialoogbijeenkomsten per bond/gilde (kleine schuttersbonden kunnen (indien gewenst) de krachten bundelen; maximaal 30-40 deelnemers);
- De resultaten uit de oriënterende bijeenkomst zijn vertrekpunt voor de te behandelen thema's;
- Op bondsniveau wordt aanpak en inhoud van de bijeenkomst voorbereid (maatwerk per schuttersbond);
- Alle aangesloten schutterijen nemen deel met 1 of 2 vertegenwoordigers;
- De opzet van de bijeenkomsten is interactief (iedereen wordt zo betrokken bij de inhoud en resultaten)
- Tijdens de bijeenkomst worden ideeën gegenereerd en wordt focus aangebracht;
- Van elke bijeenkomst wordt een beknopte rapportage gemaakt;
- Tijdens een Algemene ledenvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie vindt een finale terugkoppeling van bevindingen plaats;

Werkzaamheden

- Voorbereidende bespreking met elke schuttersbond/gilde (10);
- Voorbereiding presentatie en Mentimeter per bijeenkomst;
- Gespreksleiding;
- Eindrapportage per bijeenkomst;
- Presentatie bevindingen tijdens algemene ledenvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie;

Resultaat

Continuïteit van schutterijen wordt versterkt

Aanpak

- Ontwikkeling (digitale) gereedschapskoffer voor schutterijen om op een inspirerende wijze met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de vereniging;
- Schutterijen kiezen op basis van de dialoogbijeenkomsten binnen de schutters bond zelf toekomstthema's en gaan daar pragmatisch mee aan de slag;
- Beste practices worden opgehaald en gedeeld (publicaties in tijdschrift, op website/in gereedschapskoffer en tijdens bondsbijeenkomsten (eventueel begeleid)

Werkzaamheden

- Inrichten gereedschapskoffer (eventueel bouwen landingspage/website)
- Ondersteuning schutterijen bij opzet en organisatie om in gesprek te gaan met de leden ('train de trainer')
- Redactie en publicatie best practices (tijdschrift/website?)
- Presentaties best practices tijdens bondsvergadering en eventueel tijdens de algemene ledenvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie (onder motto leren van elkaar);

Jurycursus voor startende juryleden 2021

Op dinsdag 12 januari 2021 start de OLS-federatie, voor zover Covid19 dat toelaat, weer een jurycursus voor startende juryleden. De cursus bestaat uit 9 lessen op dinsdagavond in de periode januari-maart, een praktijkstage en 2 afsluitende bijeenkomsten in september en vindt plaats in het MFC Don Bosco, Mgr. Savelbergweg 100 te 6097 AE Heel. De bijeenkomsten starten om 19.30 u. tot (ca.) 21.30 u. De cursussen worden verzorgd door Wim Hoenen (terreinwedstrijden), Paul Hazen (wedstrijden tijdens de optocht) en Han van Deursen (ethiek en kunstzinnige vorming).

Bij het met goed gevolg doorlopen van deze cursus ontvangt u een officieel certificaat van de OLS-federatie en wordt u toegevoegd aan het jurybestand van de federatie. De kosten voor deze cursus bedragen € 50,- p.p.

Bent u lid van een schutterij, aangesloten bij de OLS-federatie? Dan inschrijven via de secretaris van uw vereniging (OLS-ledenadministratie:

Bent u geen lid van een schutterij, aangesloten bij de OLS-federatie? Maak dan gebruik van onderstaande link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EgSHZhb1p0uA8e7KvGWi26qUOVLfd_pAtKBZJ8m1fuRUN1q0RzBMUU1SMOJXTTIOQ1QwWldXMIJOMC4u

Europees Schutterstreffen uitgesteld naar 2022



Deinze - Het Europees Schutterstreffen (EST), dat normaal gezien op 20, 21 en 22 augustus 2021 zou plaatsvinden in Deinze, is met een jaar uitgesteld. Het evenement lokt gemiddeld 30.000 schutters uit alle uithoeken van Europa en dat is door het coronavirus niet haalbaar. De gemeenteraad moet haar goedkeuring geven over de nieuwe datum.

Het Europees Schutterstreffen wordt met een jaar uitgesteld. Indien de Deinse gemeenteraad het licht op groen zet, vindt het evenement plaats op 19, 20 en 21 augustus 2022.

Het EST wordt is een driejaarlijks evenement waarbij schuttersgilden uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten. Op initiatief van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint Sebastiaan 'de Eendracht van Ooidonk' vindt de twintigste editie in Deinze plaats. Door het coronavirus haakten heel wat schuttersgezelschappen af en daarom werd beslist om het evenement uit te stellen.

Limburgse vaandelcultuur in beeld



Foto: Fred Vliegen

De veelkleurige rijkdom van de Limburgse cultuur is spreekwoordelijk. Dat berust voor een belangrijk deel op de kleurrijke manier waarop onze culturele verenigingen zich publiekelijk manifesteren. Daarbij gaat het verenigingsvaandel voorop. Elke vereniging, of het nu schutterij of fanfare is, koestert haar vlag, vaandel of drapeau. Het is haar visitekaartje in de publieke ruimte, vaak kostbaar en weelderig vormgegeven. Het is ook de belichaming van de gezamenlijke identiteit van de vereniging en van haar continuïteit over de generaties heen.

De Limburgse verenigingsvlaggen en -vaandels zijn een uithangbord van het culturele erfgoed van deze provincie als geheel. Om die reden wil het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) de huidige en oudere (historische) verenigingsvaandels in kaart brengen. De initiatiefnemer van project 'Drapo', prof. Joep Leerssen, legt uit: *'We zien de vlaggen en vaandels eerst en vooral als boegbeeld van de eigen vereniging. Maar als je ze allemaal bijeen brengt merk je wat een enorm palet aan historisch erfgoed en artistieke rijkdom ze vertegenwoordigen. Een overweldigende staalkaart van ons cultureel erfgoed en van de geschiedenis van ons verenigingsleven. Een overzicht van de Limburgse vlaggen en vaandels laat bovendien zien hoe de artistieke vormgeving en de kunstzinnige smaak zich heeft ontwikkeld gedurende meer dan vijf generaties openbaar cultuurleven in deze provincie. Daarom willen we een galerij creëren van de Limburgse vlaggen en vaandels.'*

Een openbare Drapo-galerij

Wie het Limburgs Schutterij Museum, het Limburgs Museum, of Continium Kerkrade heeft bezocht, weet hoe indrukwekkend het is als vaandels in een publieke ruimte ten toon worden gesteld. Dat kan nu makkelijker via het Internet. En wat belangrijker is: verenigingen kunnen hun vaandel – zowel het huidige als de historische, oudere exemplaren – te pronken zetten zonder er afstand van te hoeven doen. Alles wat ervoor nodig is, is een digitale foto. Het SHCL gaat al die foto's, voorzien van beschrijvende labels, op het internet plaatsen. Het wordt een digitale publieksgalerij. De tentoonstelling wordt doorzoekbaar en zal via chronologische kaartjes bepaalde ontwikkelingen veraanschouwelijken.

Zet ook uw verenigingsvaandel(s) in de Limburgse Drapo-galerij!

Alles wat daarvoor nodig is, is een digitaal fotobestand dat u via een online-invulformulier kunt opsturen naar het SHCL. Zorg dat uw vereniging niet ontbreekt in deze Limburgse pronkkamer! Via de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen zal het SHCL uw verenigingssecretaris in de komende weken benaderen om ook van uw verenigingsvaandel(s) een afbeelding in de Galerij te plaatsen. Meer informatie? Die vindt u vanaf 15 december op de website limburgsevaandels.nl. U kunt ook contact opnemen met Joep Leerssen via: j.leerssen@maastrichtuniversity.nl.

Oproep vanuit de Stichting Mobiele Kogelvangers

Inmiddels hebben de meeste verenigingen die mobiele kogelvangers hadden gehuurd voor 2020, 2021 en 2022 aangegeven dat hun bondsschuttersfeesten zijn verplaatst naar latere jaren. Dit is ook zo vermeld op de agenda op hun website (www.mobielekogelvangers.nl). Helaas is deze berichtgeving niet binnengekomen van alle schutterijen en/of schuttersbonden vernomen. De agenda is te bereiken via <https://mobielekogelvangers.nl/pages/agenda.php>

Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt verzocht aan deze schutterijen om middels een mail aan mobielekogelvangers@gmail.com de nieuwe datum van het bondsschuttersfeest door te geven.

Vacature Stichting Mobiele kogelvangers



Zoals jullie allen weten is de Stichting Mobiele Kogelvangers belast met het beheer, de exploitatie en het op- en afbouwen van de kogelvangers. De technische commissie belast met de opbouw en afbraak is op zoek naar vrijwilligers, die deze commissie komen ondersteunen. Heeft u interesse, stuur uw aanmelding vóór 15 januari 2021 naar secre.olsfederatie@olsfederatie.com.

Nationale Muziekloterij



Het zijn moeilijke tijden voor muziekverenigingen. Zij hebben dringend financiële steun nodig. En de Muziekloterij helpt daarbij. Meld je vereniging aan voor deelname of steun hen met een Muzieklot.

Zo werkt de Nationale Muziekloterij

Na aanmelding van je vereniging gaan jullie zo snel mogelijk van start. Afhankelijk van de tijd tot de komende trekking weer zal plaatsvinden, zullen jullie in overleg met de Muziekloterij bepalen vanaf welke trekking jullie gaan meespelen.

Inspiratie en promotiemateriaal

Diegene die voor jullie vereniging de promotie (website, social media, regelen drukwerk, etc.) verzorgt en, indien gewenst, overige contactpersonen worden direct opgenomen in onze mailinglijst. Iedere twee weken levert de Muziekloterij je vereniging via een mailing input, inspiratie en promotiemateriaal aan. Daarnaast houden zij jullie op de hoogte van voortgang en belangrijk nieuws.

Foto: Lieske Leunissen

Registratie van loten voor deelname

Je ontvangt van de Muziekloterij een gepersonaliseerd drukwerkbestand waarmee je je eigen lotenformulieren kunt laten drukken. Je ontvangt een online adres, waar je alle loten kunt invoeren voor deelname. Over de deadline van invoer ontvang je tijdig bericht. Ook kunnen mensen natuurlijk zelf een lot aanschaffen via onze website, waarbij zij aangeven voor welke vereniging zij meespelen.

De opbrengst van een trekking

Van alle loten die voor jouw muziekvereniging per trekking meespelen en een incasso heeft kunnen plaatsvinden, ontvang jouw vereniging dus 50% (= € 2,50) per lot! En dat voortaan maandelijks! Het totaalbedrag wordt na de trekking aan je muziekvereniging overgemaakt. Meestal binnen twee weken en uiterlijk binnen vier weken. Zo eenvoudig werkt het.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Muziekloterij, te bereiken via <https://www.muziekloterij.nl>.

Limburgs Schutterij Museum gesloten

Naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond heeft het kabinet naar aanleiding van de stijging van het aantal coronabesmettingen onder meer besloten om opnieuw de musea te sluiten, en wel tot 19 januari. Het museumbestuur heeft op basis daarvan helaas moeten besluiten dat vanaf heden het museum zeker tot 2 februari 2020 gesloten blijft.

Nederland gaat in lockdown. We hebben geen keuze, het is niet anders. We moeten er doorheen. Ondanks deze tegenslag voor het museum en voor jullie persoonlijk hoop ik dat jullie er volgend jaar weer allemaal bij zijn!

He belangrijkste: blijf in ieder geval allen gezond! En ondanks alles toch mooie feestdagen!
Bestuur Limburgs Schutterij Museum



Namens het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie wensen wij iedereen prettige Kerstdagen en een voorspoedig, schuttersrijk 2021 en dit natuurlijk in volle gezondheid.